

God is mijn Gastheer,
zijn huis is mijn woon...

ps 22.



TOT VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Oscar COSIJNS

weduwnaar van Mevrouw
Magdalena VAN DAMME

Hij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 6 juni 1903. Hij is er godvruchtig overleden op 16 mei 1979, gesterkt door de H.H. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Het is een niet te peilen leegte die wij voelen, nu ons vader uit het huis is heengegaan. Wél wisten wij wat ons wellicht dit jaar te wachten stond; maar niemand kon vermoeden dat alles plots zo vlug verlopen zou. We zullen des te langer stilaan moeten wenen...

Tot vorig jaar nog mocht Oscar zeer gul genieten van een te benijden oude dag. Hij kon zich nog volop uitleven in een niet te stuiten arbeidslust. Zijn schrandere geest stond onvermoeid leergierig open voor de hele wereld. Daarom durfde hij nog verre reizen wagen, nu hij daartoe de kansen kreeg. Nadien kon hij dan uren lang weer nagenieten en vertellen al wat hij had bijgeleerd. Zo was hij een blijde, vrije man, kommerloos verzorgd en graag gezien door kinderen en kleinkinderen.

Nu is ons vader weer op verre tocht gegaan, om te ontdekken wat wij in geloof slechts vaag vermoeden: het land der grote hemelvreugde, bij de Grote Gastheer, die hij immer diepgelovig heeft gediend.

Vaarwel dan, vader; wees gelukkig bij de Heer! In ons gebed blijven wij steeds dankbaar aan u denken.



Gaston en Cécile
VAN CAUWENBERGE - COSIJNS en kinderen,
Jacques en Lea
VAN DEN BOSSCHE - COSIJNS en kinderen,
De families COSIJNS, VAN DAMME,
BAMBOST en VAN DEN BERGE,

danken oprecht voor de blijken van deelneming bij deze rouw.

drukkerij van boxstaël - herzele