

" Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen, dat gij mij hebt opgedragen te doen " Joh. 1-4

†

Dit weze u een zalig aandenken aan de heer

Paul Armand Cosijns

echtgenoot van mevrouw

Eliane Minnaert

geboren te Geraardsbergen de 24 september 1939 en er, na een pijnlijk ongeval, overleden de 2 juli 1973, gezalfd in extremis.

Met diepe ontroering hebben ontelbare vrienden en bekenden dit plotse en onvoorziene overlijden vernomen. Het gaat niet zo gemakkelijk zich te verzoenen met de realiteit : we verliezen iemand die nog een heerlijke levenstaak te vervullen had. Als christenen leren we de ondoorgrondelijke mysteries van Leven en Dood aanvaardden en verwerken.

Armand, ge waart een geestdriftige werker, met een levensoptimisme om veel aan te kunnen en tot een goed einde te brengen. Ge waart een dienstwillige vriend die het vertrouwen wist te winnen en te bewaren van vrienden en kennissen. Uw plots heengaan valt boven menselijk pijnlijk, en zó onverwacht.

Uw echtgenote, uw kindjes Marnic en Carine, uw vader, uw schoonouders, uw broer en bloedverwanten, zijn diep geschokt om uw heengaan. Moge de Heer hen de kracht schenken dit zwaar offer te dragen en hen doen beseffen dat het slechts een tijdelijk afscheid is, dat eens uitloopt op een blij en blijvend weerzien.

Heer, wij bidden u :

dat Armand die, in alles waarin hij groot en mild is geweest, tot ons mag blijven spreken, juist nu hij is gestorven en we zóveel raad en hulp nodig hebben.

Wij bidden speciaal voor hem die een goeie echtgenoot, lieve vader, genegen zoon, broer, bloedverwant of vriend moeten verliezen. Sterk en troost hen bij een gemis dat niet te noemen en niet te herstellen is.

Heer, geef hem de eeuwig rust, en ons het geloof om moedig verder te leven.

De families

COSIJNS, MINNAERT,

MORRE, BEAYENS,

diep getroffen door uw blijf van gene-
genheid en medevoelen, hun betoond in
hun rouw, danken u van harte.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge