

Ik heb de goede strijd gestreden, mijn geloof bewaard, mijn loopbaan beëindigd. Voor mij ligt de kroon der gerechtigheid gereed.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

DE HEER

**Polycarpus COSIJNS**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria-Malvina MOLDEREZ,**

geboren te Zarlardinghe op 7 september 1898  
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen  
op 11 juli 1976,

gesterkt door het Sakrament der zieken.

De Heer heeft ons zwaar beproefd. Een dierbaar wezen, wiens liefde en bezit het geluk was van ons leven, heeft Hij plotseling aan ons hart ontrukkt. Met kristelijke onderwerping aan de geheimvolle maar heilige wil van God, herhalen we de wijze en vrome woorden : « God heeft ons gegeven. God heeft ons ontnomen : zijn H. Naam weze gezegend ! »

Een levendig geloof en ongeveinsde nederige godsvrucht, een oprechtheid van inborst en eenvoudige omgang, verschaftte hem ieders genegenheid.

Mijn lieve echtgenote, ik dank u voor de kalme beraadzaamheid waarmede gij zovele jaren mijn troost, steun en sterkte geweest

zijt. Zovele jaren was ik blij en fier u te mogen bijstaan en u het leven aangenaam te maken. Van uit de hemel blijf ik over u waken en bid ik om steun en sterkte voor u in de harde beproeving die U komt te treffen. Blijven we innig verenigd in het gebed.

Mijn beste familieleden, dank voor uw genegenheid. Blijft dit nu voortdoen en vergeet mijn echtgenote niet die uw hulp nodig heeft.

Geliefde vrienden allemaal, u ook vraag ik om een vurig gebed.

De families COSIJNS, MOLDEREZ, LABIE en MATTHIJS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel