

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God Zijn Vriendschap en Zijn Liefde geven.



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Yvonne COSIJNS

weduwe van de Heer André MORNIE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 1 december 1910 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 30 oktober 1980,
gezalfd met de H. Olie.

Lid van de K.G.B. en van de K.V.L.V.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Enkele dagen voor Allerheiligen en Allerzielen is deze vrouw heengegaan. Thuis had ze nog de Heer ontmoet in het boetesakrament en de H. Eucharistieviering bij gelegenheid van de hoogdag. Wie kan zich een schonere en betere voorbereiding op de dood voorstellen! Alhoewel sinds een paar jaar geknakt in haar gezondheid, liet nu niets vermoeden dat Yvonne ons zo vlug en plots zou verlaten. Voor haar kinderen en familieleden betekent haar dood een afscheid nemen op aarde van een moeder en grootmoeder die met hen zeer begaan was, die steeds vol goedheid en met hartelijke vriendelijkheid

verwelkomde in het huisje, dat ze altijd zo kraaknet onderhield. Met haar zal voor haar familieleden ook een thuis verdwijnen. De leden van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden verliezen in haar een ijverige medewerkster. De bijeenkomsten van de bond nietmeer kunnen bijwonen, waarvoor ze zich zo dikwijls had ingezet, viel haar bijzonder zwaar. Ook haar buurtmensen op wie ze zo dikwijls beroep mocht doen en voor wie ze toch steeds een hartelijk dankwoord over had, zullen haar missen.

Yvonne was een vrouw die trouw elke dag zich richtte tot de Heer. Oostpriesterhulp vond in haar iemand die erg veel belang stelde in dit werk en er zeer veel voor bad. Zij werd een echte « Echo der liefde » voor de kerk in nood.

Bidden wij voor haar die ons voorging met het teken van het geloof: « God, wij bidden U voor dit mens dat we zo goed kenden en nu niet meer bij ons is. Moge zij leven bij U en de vreugde ontvangen van het eeuwig geluk ».

De families COSIJNS, LEPAGE, MORNIE,
BERTOUIL,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel