

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Zenaïde COSIJNS

weduwe van René BROODCOORENS,

geboren te Nederbrakel op 15 november 1897

en godvruchtig overleden te Brakel

op 11 oktober 1984,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

De rijkste Godsgave is een brave moeder. God gaf ze ons, God ontnam ze ons, Gods naam zij geprezen.

Zij was een voorbeeldig kristen; haar leven had ze gebouwd op een diep godsdienstige grondslag. Ze was steeds bekommerd met het wel en wee van haar gezin en met de opvoeding van haar kinderen. Haar diep geloof is haar sterkte geweest in de beproevingen van haar leven. Ze was de Heer dankbaar omdat ze een hoge leeftijd mocht bereiken. Goed van inborst heeft zij gans haar leven de naastenliefde en de werken van barmhartigheid beoefend. Vriendelijk in haar omgang deed haar geliefd zijn bij allen.

De Heer heeft haar nu bij Zich genomen om haar te belonen voor de goede werken die haar volgen.

Dierbare kinderen, mijn heengaan doet U pijn, maar troost U en dank God omdat

ge uw moeder zo lang mocht bezitten, gij weet hoe ik U beminde en voor U heb gezorgd. Laat mijn beeld steeds in uw hart aanwezig zijn en gedenk mij in uw gebeden zoals ook ik veel voor U gebeden heb. Bij God zal ik voor U blijven bidden opdat we na een schoon leven elkaar zouden mogen weerzien in het eeuwigdurende geluk dat de Heer Jezus ons beloofd heeft.

De families

COSIJNS, BROODCOORENS,
SCHAUWERS, TRIENPONT,
danken U.

Namis : zondag 11 november 1984 om 10 u. 30
in rusthuis « Najaarszon ».

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel