

Geloofd zij Jezus-Christus !



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**ACHILLE COSYNS**

geboren te Zarlardinghe, de 5 januari 1902,  
en schielijk overleden te Everbeek, de 29  
december 1961, versterkt door het H. Oliesel.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mens die gedurende zijn leven tracht te zijn, zcals hij in het uur des doods verlangt gevonden te worden.

Waak dan want ge weet niet op welk uur de Heer zal komen. Wees bereid omdat de Zoon des mensen zal komen als ge er het minst aan denkt.  
Mat h. XXIV-12

Achille was eenvoudig en oprecht, behulpzaam en medelijdend, altijd bereid om eenieder te helpen.

Vlijtig en rechtschapeu ging hij steeds door 't leven. Geen wonder dus dat hij niets dan vrienden telde.

Geliefde Familieleden en allen die dit lezen, betreurt mij niet, beziet het leven zoals het wezen moet, een offer, een offerdaad aan de Meester van hierboven. Ik dank U een laatste maal om uw toegewijde zorgen en uw oprechte genezgenheid. Vaartwel en tot het blijde wederzfen.

Heer. geef uw dienaar Achille de eeuwige rust !

De familiën COSYNS en HANS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw. Modde, Everbeek.