

Geloofd zij Jezus-Christus.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

ALOIS COSYNS

Echtgenoot van

Mevrouw Elisa Lapage,

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 31 Maart 1880,
en godvruchtig overleden te St. Maria-Lierde, den
3 Augustus 1946, voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden.

Gelukkig de mensch die beproeving ondergaat, omdat hij, na beproefd te zijn geweest, de kroon des levens zal ontvangen die God beloofd heeft aan die Hem beminnen.

De dood, die hij allengskens zag naderen, verschrikte hem niet, maar versterkt door een kinderlijk betrouwen op God aanvaardde hij die met een volkomen onderwerping aan Gods Heilige Wil en ontsliep zacht in den Heer.

Vaarwel, beminde echtgenoot, door uwe teederheid en zelfopoffering hebt gij mijn lijden verzacht. Heb dank, de Heer zal het U honderdvoudig vergelden. Van uit den hemel stuur ik U het blijde «tot weerziens».

Duurbare bloedverwanten en vrienden, weest mijne liefde indachtig met voor mij te bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Uitg. Lafort. S^{te} Maria-Lierde.

De Familien COSYNS,
LAPAGE,
VAN NIEUWENHOVE,
VAN WAYENBERGHE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen. betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.