

De dood van den rechtvaardige is het einde der ellende  
en de ingang tot de zaligheid. H. Ant.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## ANDRÉ COSYNS

weduenaar van Mevrouw

**Leontine CORDIER**

geboren te Everbeek, den 6 Juli 1863 en er overleden  
den 20 Oktober 1949.

Bediend van de HH. Sacramenten.

---

Hij was een voorbeeldig kristen, eenvoudig en gods-  
dienstig van karakter. Hij mocht uitroepen met den  
Apostel : « Dat getuigt mij mijn geweten dat ik met ware  
oprechtheid volgens Gods genade in de wereld heb ge-  
leefd » Ad. Cor. 1.

Zijn dood is de weerspiegel geweest van zijn leven;  
gelijk zijn leven altijd eenvoudig, zachtmoedig en vre-  
delevend was, zoo ook was zijn dood gerust en zonder  
stijld. H. Aug.

Een rijke ondervinding is de kroon van de ouderlin-  
gen en de vreeze Gods hun roem. Eccl, 25

Geliefde kinderen en kleinkind, broeders en zusters  
ik verlaat u. Vergeet mij niet in uw gebeden. Ik  
heb u allen zoo teederlijk bemind. Dient God getrouw  
en bemint elkander. Vaarwel, Weldra zien wij elkander  
weer in den hemel. H. Ant.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.  
7 j. en 7 q. afl.

---

Druk. Depessemier Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw blijven  
van kristelijke deelneming bij het af-  
sterven van hem die ons zoo dierbaar  
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

COSYNS, LEFÈBVRE en CORDIER.