

"Ik weet dat mijn Verlosser leeft,...

†
**TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEJUFFER**

Angèle-Jeanne-Thérés

COSYNS

dochter van wijlen **Jean-Baptist** en **Praxedis
DECUBBER**

geboren te Everbeek op 29 januari 1895 en er
godvruchtig overleden op 3 april 1969, voorzien
van de troostmiddelen van onze Moeder de H.
Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Haar leven was simpel, stil en bescheiden,
vol toewijding voor de haren ; Kortom een
schoon leven omdat het zo vol liefde en goed-
heid stak.

De beproeving bleef haar ook niet gespaard,
doch met christelijke gelatenheid heeft zij haar
Kruis opgenomen, haar Christus gevolgd. Haar
troost en sterkte vond zij bij Hem, in de H.
Mis die zij zo trouw bijwoonde.

Zoals ze geleefd heeft, zo is ze zacht ook
heengegaan ; geen klacht over haar lippen,
hare zorgen droeg ze mee naar God, het eeuwi-
ge Licht dat nooit verduisterd wordt.

Mijn dierbare zusters, wij kenden samen ve-
le jaren van eenvoudige en stil geluk. Ik dank
U om dat alles, maar blijft met mij verenigd
in het gebed en de Heer zal u de kracht geven
om de pijn van deze scheiding moedig te dra-
gen.

Gebed : "God, Gij die Uw almacht het meest
toont door te sparen en te ontfermen, laat
Uw dienaars genieten van Uw mateloze
barmhartigheid, op zij die hoopte op Uw
beloften, Uw eeuwige glorie weldra moge
genieten,...

R.I.P.

De families COSYNS-DECUBBER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.