

Dankbaar aandenken aan

M E V R O U W

**Clemence Yvonne COSYNS**

weduwe van de heer Ernest Vanlancker

geboren te Bachte-Maria-Leerne  
op 6 juni 1911 en godvruchtig overleden  
in het A.Z. De Bijloke te Gent  
op 10 december 1995

Gesterkt door het H. Sakrament der zieken

Omer en Agnes Vanlancker - Voet  
haar kinderen  
Eddy en Brigitte Vanlancker - Jacobs  
en kinderen Christophe en Cédric  
Maureen Vanlancker en verloofde  
Freddy en Cathy Vanlancker - Blanckaert  
en kinderen Marie en Cyriel  
Thierry en Tineke Vanlancker - Libbrecht  
en dochtertje Babette  
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

de families Cosyngs - Biebuyck  
en Vanlancker - Colbrant

danken U voor uw deelneming in hun rouw

*'t Is goed in 't eigen hert te kijken  
Nog even vóór het slapen gaan  
Of ik van dageraad tot avond  
Geen enkel hert heb zeer gedaan;*

*Of ik geen ogen heb doen schreien,  
Geen weemoed op een wezen lei;  
Of ik aan liefdeloze mensen  
Een wordeke van liefde zei.*

*En vind ik in het huis mijns herten,  
Dat ik één droefenis genas,  
Dat ik mijn armen heb gewonden  
Rondom één hoofd, dat eenzaam was.*

*Dan voel ik, op mijn jonge lippen,  
Die goedheid lijk een avond-zoen.  
't is goed in 't eigen hert te kijken  
en zó z'n ogen toe te doen.*

*Alice Nahon*

Namis in de Sint-Pauluskerk  
op zondag 28 januari 1996 om 10 uur

---

Begraaf. Michels, Deinze - 09/386 11 14  
Drukk. Yvelinck nv, Deinze - 09/386 18 54