



*Wees niet bang: Ik zal er zijn.
Ik heb u geroepen bij uw naam:
Gij zijt van mij.*

(Naar Jesaja)

Dankbaar gedenken wij

Zuster **Herman** Clementine Cosyns

Zij werd geboren te Sint-Jans-Molenbeek
op 24 januari 1910.

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van
de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van
Deftinge op 16 maart 1938.

Zij overleed te Deftinge op 17 augustus 2001.

Voor uw gebed
en medeleven danken u:

Eerwaarde Heer S. Marchand, algemeen directeur.
De algemeen Overste en de Zusters van de Heilige
Vincentius a Paulo van Deftinge.
De families Cosyns, Schoukens en De Valck.

Het werd de laatste weken stil in het gemoed van Zuster Herman. Aan haar blik kon je zien dat ze traagjes afscheid nam van haar omgeving. Zachtjes is ze nu van ons heengegaan.

Zuster Herman was een religieuze met een heel sterke persoonlijkheid. Als leerkracht te Deftinge en te Temse heeft ze zich met al haar krachten ingezet en spaarde ze geen enkele moeite om degelijk onderwijs te geven. Eens gepensioneerd wou ze zich te Rocourt nog wijden aan de begeleiding van zieken in het rustoord.

Als kloosterzuster was ze zeer trouw aan de voorschriften van de levensregel. Het boek "Inwendig Leven" lag steeds in haar nabijheid. Zij leefde voor en met God en vond bij Hem sterkte en steun om de lasten van de ouderdom te dragen.

Zij had een grote eerbied voor haar oversten en hield van haar medezusters. Ook haar familie was ze zeer genegen. Ze deelde in ieders vreugde en leed.

We danken de Heer omdat Hij Zuster Herman zoveel jaren in ons midden liet leven. Moge zij nu bij Hem de rust vinden die zij plichts - bekommerd als zij was - moeizaam vond op aarde. Wij durven geloven dat Zuster Herman aan de overkant van het bestaan vreugdevol zal verder leven in Gods Liefde.