

O Maria, Gij zijt mijn hoop, aan U heb ik mijn ziel
aanbevolen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijn heer

CYRILLE COSYNS

echtgenoot van Mevrouw

Maria Maes

geboren te Everbeek de 20 februari 1869 en er
godvruchtig overleden, op 7 maart 1959,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden
en van de Pauselijke Zegen «in articulo mortis.»

Hij was een man van eer en plicht,
een voorbeeldig echtgenoot en liefheb-
bende vader, die de wegen des Heren
bewandelde. Hij was standvastig en on-
wankelbaar in zijn geloof en niets ter
wereld had hem van zijn christelijke
plichten kunnen doen afwijken. Daarom
genoot hij de algemene achting van de
mensen.

Van beproevingen bleef hij niet ge-
spaard: maar met heldhaftige kloek-
moedigheid en volkomen onderwerping
aan Gods aanbiddelijke Wil, heeft hij ze
aanvaard.

Beminde Echtgenote en Zoon, ik dank
u voor uw standvastige genegenheid en
onverpoosde zorgen waarmee gij mij

hebt omringd. Ook mag ik in mijn dank-
betuigingen mijn goede Nicht niet ver-
geten, die steeds bij mij was om mijn lij-
den te verzachten. Dat Godhet haar lone

Duurbare Bloedverwanten, ik ben U
voorgegaan op de weg der eeuwigheid.
Bidt voor mij en leeft zo dat wij elkan-
der wederzien om nooit meer te schei-
den.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl.)

De familiën COSYNS, MAES,
DECOUVREUR en SPITAELS
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.