

Op U, o Heer, heb ik gehoopt.

Dit weze U een uitnodiging tot een
vroom gebed voor

MEVROUW

ELODIE COSYNS

weduwe van de Heer
EDMOND ROMAN

geboren te Nederbrakel, op 10 december 1893
en overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te
Ronse, op 26 februari 1983, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.



De families **COSYNS, ROMAN,**
SCHAUWERS en **MERCHIERS,**

zijn erkentelijk voor uw bliken van
medeleven in hun rouw en **DANKEN U.**

Begrav. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49

Het ogenblik waarop we hier op aarde alles
moeten achterlaten heeft de Vader voor ons
verborgen gehouden, zodat we steeds moeten
indachtig zijn dat die dag zeer nabij kan
wezen. Aan al het aardse komt een einde,
behalve aan het mensenleven met zijn eeu-
wige bestemming. Daarom moet onze eerste
en voortdurende zorg gaan naar ons ziele-
leven.

Dat heeft Elodie gedaan. Heel haar leven
was een voortdurend getuigenis van haar
kristen zijn, door haar goedheid en mens-
lievendheid, haar gebed en haar kristelijke
trouw.

In dank denken we terug aan de vele jaren
die ze in ons midden mocht verblijven. Dank
ook om wat ze met Gods hulp voor haar
medemensen gedaan en geweest is.

Ook zij zal nu van de Heer mogen horen :
« Kom, gezegend van mijn Vader, neem bezit
van het rijk dat voor u van alle eeuwigheid
is bestemd ».

H. Hart van Jezus, wees haar devotie tot u
indachtig nu ze deze aarde in vertrouwen op
U heeft verlaten.