

Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat herinnering waard is.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

## **Francine, Mariette, Victoire COSYNS**

**echtgenote van de Heer Clairi VAN WIJMEERSCH**

geboren te Everbeek op 28 april 1938 en na een korte ziekte godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek der Zusters van Barmhartigheid « Hogerlucht » te Ronse, op 13 januari 1993, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Het leven van een mens is een geschenk van God. God geeft het ons als een uiting van Zijn scheppende liefde.

Hij neemt het terug om het te laten delen in zijn oneindige heerlijkheid. Daartussen ligt onze taak: hier op aarde te bouwen aan dat eeuwig geluk, door te getuigen van Gods blijvende liefde voor de mensen.

Deze taak van de dierbare overledene is nu vervuld, nu zij zo onverwacht van ons is heengegaan. In goede en kwame dagen heeft onze dierbare overledene gepoogd deze taak te vervullen. Nu bidden wij tot God om erbarmen

voor zover zij faalde en om steun en sterkte nu onze beminde moeder er niet meer is.

Zij was een goede en tedere moeder, die haar kinderen oneindig lief had. Zij betrachtte hun geluk en heeft er zich gans voor opgeofferd. Mijn beminde echtgenoot met wie ik zoveel jaren wel en wee heb mogen delen, en jullie mijn lieve kinderen en kleinkinderen: al die jaren heb ik samen met jullie en voor jullie geleefd, gewerkt en gebeden. Uw eensgezindheid is voor mij steeds een bron van troost geweest. Steunt vader en volgt in uw leven steeds mijn voorbeeld na.

Beste familie, vrienden en allen die de Heer op mijn weg heeft geplaatst, heb dank voor al uw goedheid en bidt voor mij.

Eens zijn wij allen weer samen bij de Heer. Heer, Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families

COSYNS, DEKONINCK,  
VAN WYMEERSCH, TIREZ,

danken U.

Namis: zaterdag 6 maart 1993 om 18 u.

---

Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel