



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Hilda COSYNS

echtgenote van de Heer

Etienne DE VOS

geboren te Aalst op 31 augustus 1936

en overleden te Geraardsbergen

op 1 februari 1999, gesterkt door

het H. Sacrament der zieken.

De families: DE VOS, COSYNS,
CIETERS en VAN ISRAËL

danken U oprecht voor de
blijken van medeleven in hun rouw.

Heer mijn God,
laat mij thans rusten
in Uw nabijheid.

Een zware ziekte
heb ik met geduld
gedragen,
zwijgend mijn leed getorst,
dankbaar voor alle
hulp mij door mijn
medemensen
met liefde bewezen.

Wees Gij nu goed voor hen
en mogen zij uit mijn leven en sterven
leren, hoe alles hier ter wereld
zo vergankelijk en tijdelijk is,
en dat Gij alleen
onze God en Meester zijt.

Begraaf. Herregodts, Ninove - (054) 33.29.20
Druk. Van Damme, Voorde - (054) 32.78.90