

Ik geloof in het eeuwig Leven.

†

Tot vroom aandenken aan  
de heer

## **JULES COSYNS**

weduwnaar van **Maria Morre**

geboren te Zarlardingne op 24 mei 1904 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Geraardsbergen op 19 mei 1985, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-strijder 1940 - 1945

---

De families

Cosyns, Matthijs,  
Morre en Van Trimpont  
danken voor de bliken van innige  
deelneming en gebeden.

---

Uitg. Miserez, Deftinge

Deze overleden vader schuwde het werk  
niet en heeft taai en hard gewerkt voor  
zijn gezin.

Na het vroegtijdig verlies van echtgenote,  
zoon en schoondochter voelde hij zich  
vereenzaamd en een stille moedig gedragen  
weemoed vervulde zijn gemoed.

Ook in deze situatie geeft God aan de  
mens altijd en andere mens door een een-  
voudig bezoekje of door de hulp van ge-  
dienstige mensen. Onder een schijnbaar  
harde schors leefde in hem een gevoelig  
en dankbaar hart voort.

„Heer, gij alleen zult oordelen en gij  
alleen weet wat ik in stilte heb geleden.  
Reken mij ten goede wat ik met een goed  
en oprecht hart voor de mijnen heb ge-  
daan ”.

„Heer, de naam van elke mens staat ge-  
grift in de palm van uw hand. Wil deze  
mens vrijspreken van alle schuld en neem  
hem op in de vreugde waaraan geen einde  
komt ”.

Beste kinderen, kleinkinderen, familieleden  
en vrienden, ik dank u voor uw eenvoudige  
en welgemeende attenties. Bewaar in u  
deze goede gesteldheid en vraag op deze  
vooravond van Sinksen de geest van wijs-  
heid, verstand en sterkte of moed, die u  
gemakkelijker door het leven zal dragen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

O.L.Vrouw help, geleid en richt ons. Amen