

†

IN VROME HERINNERING AAN

MEJUFFROUW

Julia COSYNS

geboren te Everbeek op 11 december 1898 en godvruchtig overleden te Brakel-Everbeek op 6 oktober 1980. Gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken.

Het leven biedt de mens vreugde en smart, blijde en droeve dagen. Een kristen aanvaardt beide met dezelfde onderwerping. Gods H. Wil moet in voor en tegenspoed gediend worden. Die regel heeft de dierbare overledene altijd voor ogen gehouden en er trouw haar leven naar geschikt.

Wij bidden U Heer, wil deze ziel de plaats van verkwikking, licht en vrede verlenen.

Mijn geliefden en gij allen die het met mij goed meenden en mij dierbaar waart, bidt voor mij, opdat ik

na het leed van de laatste tijd, de vreugde moge ervaren van een gelukkiger leven bij de Heer.

Mijn vrienden en vooral aan U, zusters van het rusthuis, zeg ik dank voor wat gij voor mij hebt gedaan. Ik dank U van harte en vergeet mij ook niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families COSYNS, DE CUBBER,

**danken U voor de bliken
van kristelijke deelneming.**

Begr. Piteraerents - Brakel