

Gelukkig die in God gelooven  
Als zulke wonden 't harte slaan!



## Bid voor de Ziel

van Mejuffer

### MARGUERITE COSYNS

dochter van wijlen

**Mr. Joseph en Mevr. Alix DONCKERWOLCKE**

geboren te Nederbrakel, den 28 Mei 1913, en  
aldaar godvruchtig overleden den 27 Januari 1947  
Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Hoe leelijk wordt de aarde, wanneer ik ze aanschouw in het licht van den hemel. H. Gregorius  
Sterven is geen stap in het duister, maar geen stap naar het Licht. Sterven is de bruiloftsdaag van de ziel.

Wie zal bestijgen 's Heeren berg, of wie zal staan in zijn heilige stede? Die vlekkeloos van handen is en rein van gemoed, Ps, 23.

Wij treuren omdat een edele ziel uit ons midden is weggerukt. De vreugde van ons hert is uitgedoofd en deze die ons lief was is ons ontnomen. Wat is ons huis nu leeg en eenzaam! Wie kan ons helpen in onze smart? Met zijn kruis, brengt Christus ons naar 't vaderhuis, waar geen leed en geen traan, geen dood en verdriet meer zijn zal.

Beminde moeder, broeder en zuster, familieleden en trouwe vrienden, het was zoo goed en zoo warm in het ouderlijke huis; het viel me hard wat O. L. Heer me vroeg; maar God is de Meester. Hij zal ons later weer te zamen brengen, waar geen leed meer is. Daar zien we onze geliefden terug in eindelijk samen zijn.

Dat het eeuwig licht haar in J.-Chr. beschijne!  
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt

Mevrouw Weduwe Joseph COSYNS-DONCKERWOLCKE ;  
Mijnheer Maurice COSYNS ;  
Mijnheer en Mevrouw Valère ANTHEUNIS-COSYNS ;  
De Familien COSYNS, DONCKERWOLCKE, BERLENGÉE,  
DE BRAUWER ;

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun dier-  
bare afgestorvene.

Danken U van harte.