



Heer, ontvang in genade de ziel van
MEVROUW

Maria, Alix COSYNS

weduwe van de Heer

Albert VANDENHERREWEGEN,

geboren te Everbeek op 26 december 1895
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
op 27 juli 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten.

In haar eenvoudig en vast geloof, heeft ze met geduld en onderwerping aan Gods wil haar langdurige ziekte aanvaard. Ze stelde haar betrouwen op O.-L.-Vrouw, de rozenkrans was haar voortdurend gebed, daarom ook zal de Heer voor haar de deur van de hemel openen. Dit afscheid is dus geen vernietiging. Het is naar de Heer toegaan met in uw handen het leven dat voorbij is, met al het goede waarvan U genoten hebt en al het harde dat ge verduurd hebt. Sterven is U zelf en uw werken aanbieden aan de Heer.

Gij allen die mij dierbaar waren en bijzonder gij mijn zuster, dank ik van harte voor de zorgen maar bijzonder voor uw genegenheid aan mij betoond.

Eerwaarde Zusters, bij wie ik mocht inwonen, U dank ik vooral voor uw goede zorgen en de toewijding waarmee gij mij hebt om-

ringd. God vergelde U allen honderdvoudig die voor mij, om Zijntewille, iets goed deed. Bidt voor mij en tot weerziens.

De families COSYNS-DECUBBER,

danken U voor uw gebed en blijken van meeleven.

Begr. Piteraerents-De Cubber, Brakel