

Zalig die in de Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

Maria Emelie COSYNS

Weduwe van Mijnheer
ALFONS POISSON

geboren te Steenhuize op 25 juli 1878 en
godvruchtig overleden te Ophasselt de
16 februari 1964.

Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

'n Drietal weken na het overlijden van haar
zuster Leonie van wie ze steeds zoveel heeft
gehouden en van wie ze niet eens vermoede dat
ze ter ziele was gegaan, heeft ook zij het tijde-
lijke met het eeuwige verwisseld.

Van hare kinderjaren af leerde zij de arbeids-
lust kennen en beoefenen. Voor eenieder komt
de dag, waarop Jezus-Christus zijn oordeel velt.

Gelukkig zij die een leven kunnen aanbieden
vol verdiensten aan God toegewijd.

Dierbare kinderen, ik heb mijn levensproef
beeindigd. Lang mocht ik bij u blijven. Daarvoor
mijn beste dank aan Onze Lieve Heer.

Blijft de christelijke wegen bewandelen, want
daar ligt de bron van het ware geluk. Hebt veel
dank voor uw goede zorgen en bidt voor mij

samen met onze familieleden en vrienden, zoals
ik voor U bidden zal.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



De familiën :

COSYNS,
POISSON,
BORREMAN en
MONNIER

betuigen U hun oprechte dank voor
al uwe blijken van innige deelne-
ming in de rouw die hun heeft ge-
troffen.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt