

Sterven is ter ruste gaan  
Moe van aardse zaken,  
Om in d'eeuwigheid voortaan  
Bij de Heer 't ontwaken.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEJUFFER

## Marie-Clotilde COSYNS

geboren te Ghoj op 6 december 1875 en zacht  
in de Heer ontslapen in de kliniek te Opbrakel  
op 23 november 1968, voorzien van de HH. Sa-  
kramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar  
de Heer teruggegaan: Kalm en gelaten is zij  
**zacht van ons gescheiden, om beloond te wor-**  
den voor het vele goede dat zij gedurende haar  
leven hier op aarde heeft gedaan.

Omdat zij zo goed heeft geleefd en de Heer  
zo trouw heeft gediend tot aan het einde van  
haar dagen, is deze dood geen dood, maar  
een verandering van woonplaats.

Mijn beminde, troost U in onze tijdelijke  
scheiding, ik was zo goed bij U, maar de Heer  
heeft mij geroepen. Ik dank U allen voor uw  
liefde en genegenheid ten mijnen opzichte. Blijft  
mij steeds indachtig in uwe gebeden.

Gebed

"God, Gij die uw almacht het meest toont  
door te sparen en te ontfermen, laat uw die-  
nars genieten van uw mateloze barmhartigheid  
opdat zij die hoopte op Uwe beloften, uw  
eeuwige glorie weldra moge genieten,,

Dat zij ruste in vrede.

De families COSYNS en BOUCHAIN,

danken U voor uw bliken van  
deelneming.

Uitg. Opdecam, Everbeek