

Zoals het den Heer heeft behaagd, zo is het geschied: de
Naam des Heeren zij gezegend,



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PLACIDIE ALPHONSINE COSYNS

echtgenote van Mijnheer

ALPHONSE MODDE

geboren te Everbeek, den 29 Mei 1871 en overleden
te Opbrakel, den 10 November 1948.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
en den Pauselijken zegen « in articulo mortis »



De goedheid, een overgrote goedheid was het kenmerk
van haar leven. Zij was een deugdzame en vlijtige vrouw
die haar kinderen van jongs af, God leerde vrezen en die-
nen, meer door haar christelijk leven en goede voorbeelden,
dan door haar moederlijke vermaningen.

Al wie haar kende, O mijn God, loofde eerde en bemin-
de U in haar, want de handel en wandel van haar leven
getuigden dat Gij in haar hart verb'leefte. (H. Aug.)

Kalm en gelaten zag zij den dood te gemoet, en met
christelijke onderwerping bracht zij haar Schepper, het
offer van haar leven.

O Maria, mijn hart heeft u steeds bemind, mijn tong u
altijd geloofd, bid nu voor mij. (H. Bonav.)

Duurbare Echtgenoot, heb kloeken moed en stel op God
al uw betrouwen.

Beminder kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, die
voor mij zo goed zijt geweest, hebt dank voor uw liefde;
de Heer moge U alles vergelden; bidt voor mij en tot we-
derziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. 7 q. afl.

Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars, red de
stervenden, verlos de heilige zielen van het vagevuur,
300 d. afl.

Everbeek, Druk Depessemier

Een milde troost waren ons Uw bliken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën

COSYNS-DECOUVREUR en
MODDE-DELEPELEIR.