

« Wie mijn leerling wil zijn,  
hij neme zijn kruis op en volge Mij ».

†

Wij gedenken dankbaar en vroom

**René COSYNS**

**echtgenoot van Marie DENIE,**

geboren te Nederbrakel

op 7 februari 1896

en overleden te Meerbeke-Ninove

op 21 december 1980,

gesterkt door het H. Sakrament

van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Dankgebed

We danken U Heer God dat U ons een vader hebt gegeven die voor zijn vrouw en kinderen een symbool was van eenvoud, oprechtheid en trouw. Een vader die in zijn schilderwerken ons de schoonheid van Uw Eeuwige natuur heeft leren kennen.

Een vader die in zéér moeilijke omstandigheden van ondank en ziekte die zijn leven heeft gekend, zijn kruis heeft gedragen zoals U Uw Kruis vergevend en zonder haat.

Een vader die steeds bereid was ons te helpen met daad en wijze raad.

Mogen we U vragen Heer God dat U deze edele ziel in Uw Geest terug wilt opnemen en belonen met het Eeuwig Leven.

Zijn vrouw en kinderen.

De families COSYNS, DENIE,  
SEGRS, MACHTELINCKX,

danken U om uw blijken  
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel