

Wie het geloof in de Vader gevonden heeft, die weet dat het aardse leven slechts één betekenis heeft: terugkeren tot God.



Bid voor de ziel van

Mijnheer

RICHARD THÉOPHILE COSYNS

Erevoorzitter K O O Oud-strijder 1914-1918
Dragers van verscheidene eervolle onderscheidingen.

echtgenoot van Maria De Koninck

geboren te Everbeek op 3 oktober 1895 en overleden te Opraekel op 17 oktober 1975, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Een brave man is van ons heengegaan, zacht en eenvoudig. Eenvoudig: zo heeft hij ook geleefd op zijn bescheiden plaats in zijn gezin. Met trouw vervulde hij zijn dagelijkse plicht. Ongekunsteld heeft hij de zijnen bemind, bewust dat dit de taak was die hij van zijn Schepper gekregen had. Heel zijn leven was God voor hem niet verre; met Hem deelde hij biddend zijn zorgen.

Mijn dierbare echtgenote, samen hebben we moeten zorgen, maar God zij dank ook vreugde gekend. Gaarne was ik nog wat bij u gebleven met ons kinderen rondom ons, de Heer schikte het anders, zijn wil zij gezegend.

Mijn kinderen en kleinkinderen, mijn levensbaan is nu af, zij was uw heil gans toegewijd. Gij waart mijn vreugde, wordt eenmaal mijn kroon. Blijft eensgezind en bidt veel voor mijn

zielerust. Dat is het mooiste geschenk dat ge mij kunt aanbieden. Vrienden, verwanten en kennissen, schenkt mij ook een gedachtenis en gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families COSYNS-DE KONINCK en
ROELAND-VAN HAMME
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Vw A. Modde