

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

VALERIE JEANNE COSYNS

echtgenote van Mijnheer

René D'Homme

geboren te Everbeek de 8 augustus 1894 en overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen de 1 januari 1967, voorzien van de HH. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen.

Met toewijding en werkzaamheid heeft zij zich opgeofferd voor haar gezin en in alle omstandigheden op God betrouwd. Grootmoedig heeft zij de beproeving van 't leven gedragen. Dat is geloof, dat is liefde. In de hoop op eeuwig leven, was zij overtuigd dat de dood het leven niet wegneemt, maar slechts verwisselt met een betere.

Teergeliefde echtgenoot, diep grieft U mijn afsterven: heilig uw droefheid door uw geloof en liefde.

Mijn kinderen, de Heer riep mij tot Zich omdat mijn levenstaak ten einde is. Bij de Heer wacht mij het eeuwig geluk. Ik dank u voor uw genegenheid en liefdevolle toewijding. Blijft moeder dagelijks gedenken in uw gebed en tot weerziens hierna.

Gebed: Wij bevelen U, Heer, de ziel aan van uw dienaar, opdat zij, voor de wereld gestorven, bij U leve: neem de zonden, welke ze uit menselijke zwakheid gedurende haar leven heeft bedreven, door de genade van uw allerheiligste goedheid van haar weg. Door Christus onze Heer, Amen.

De familiën COSYNS, D'HOMME,
VANDEVOORDE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Medde, Everbeek.