

De dood staat soms aan onze zijde en wij denken er niet aan ; gelukkig de mensch die haar altijd voor oogen heeft en zich dagelijks bereid om te sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MARCEL COSSYNS

zoon van wijlen Mijnheer en Mevrouw

Karel-Lodewijk Cossyns-Van Lierde

geboren te Goesferdinge den 31 Juli 1897 en overleden te Smeerebbe den 22 Juli 1945, gesterzt door de Troostmiddelen der H. Kerk.

Omdat hij aangenaam was aan God, heeft het den Heer behaagd hem door langdurige smarten en beproevingen te zuiveren en te heiligen, want de kwellingen en de pijnen der ziekte voltrekken de kroon die God ons in den hemel bereidt.

Wie had gedacht dat hij zoo schielijk zou gestorven zijn? Ondoorgrondbaar zijn de schikkingen van God, doch Hij weet wat aan eenieder van ons nuttig is en waarom Hij ons allen een verschillig einde heeft gesteld.

H. Basilius

Bemide broeders en bloedverwanten, het valt me pijnlijk u te verlaten, maar het is Gods wil en we moeten er ons christelijk aan onderwerpen.

Gij allen die mij gekend en bemind hebt, weest mij indachtig in uwe gebeden en goede werken.

4 akten voor den overledene.

A. De Turck, Smeerebbe.

De familiën Cossyns en Van Lierde

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor den dierbare afgestorvene

Mijnheer MARCEL COSSYNS

danken U van harte.