

Het is geschied gelijk het de Heer behaagde, dat  
Zijn heilige Naam gezegend zij. Job.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**François COTTON**

Echtgenoot van Mevrouw

**Maria Van Der Stockt,**

geboren te Parike, de 19 Februari 1868, en er god-  
vruchtig overleden, de 17 December 1951, versterkt  
door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen in  
« Articulo Mortis ».

*Lid van H. Hartbond, van Confrerie van H. Barba-  
ra en van de Voortplanting des Geloofs.*

Heer, Gij hebt ons hard beproefd en ons een bit-  
teren kelk te drinken gegeven, maar het is onze  
troost dat hij bij U is en daarom buigen we vol diep  
geloof het hoofd en zeggen : Uw wil geschiedde.

Hij was een goed mens, een ware christen, gere-  
geld van gedrag, werkzaam en met zorgen heeft hij  
zijne levensdagen doorgebracht, hij heeft zijn  
brood in ledigheid niet geëten.

Duurbare Echtgenote, gij die mij als een engel  
hebt verzorgd in mijn onmeedogende ziekte, in de  
hemel zal ik mijn dankbaarheid bewijzen. Ik ben U  
voorgegaan naar de eeuwige bestemming bij onze  
zoon. Samen zullen we voor U bidden bij de Heer.

Bemide Bloedverwanten, hebt dank voor uw  
liefderijke zorgen. Dat de Heer U vergelde al wat  
ge uit liefde tot Hem voor mij deed.

Bidt voor mij, want het gebed alleen kan me  
helpen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Uitg. Raf. Vander Geynst, Parike.

De familiën COTTON, VAN DER STOCKT,  
SURDIACOURT, VAN TRIMPONT,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.