

De hoge ouderdom is een kroon van glorie op de weg gerechtigheid te bereiken.

Prov. XVI.



Biddend nemen wij afscheid van

MEVROUW

## GEORGINE COTTON

weduwe van de Heer

**ARTHUR VAN DEN DOOREN**

geboren te Nederbrakel op 24 november 1900 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 13 januari 1989, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

In 1900 geboren, als de laatste overlevende van negen kinderen, heeft zij veel herinneringen netjes opgeborgen aan een fier en flink verleden. Met een wit gezichtje zat zij het laatste jaar tegenover je, deugdzaam en attent in haar zetel, pendelend van zoon naar dochter, die haar verwendden met een liefde die wederkerig was. Voordien een sterke vrouw en hard gewerkt destijds, met man en macht, bakken dragend naar dorstige mensen. Kinderen gebaard, fier over hen gebleven — "ik heb brave kinderen" zei ze méér dan eens —, kleinkinderen graag gezien en door hen bemind. Veel gebeden, een stukje hemel op aarde voor wie zij beminde. Zij zocht contact, ging graag op vriendenbezoek, was geliefd om haar aangenaam karakter. Ook in de K.B.G. houdt men haar hoog om haar trouwe vriendschap.

Een stipte moeder. Met de regelmaat van een klok programmeerde zij haar dagen. Bij haar wist men hoe laat het was. Sinds 1966 weduwe, bleef zij sterk en staande, heer en meester in haar huis tot 1987. Nooit ziek en genietend van een lang pensioen. Waakzaam en oplettend, volgde zij nauwkeurig het wereldnieuws. Alsof zij alles aanvoelde tot in detail, als een verstandige vrouw en moeder.

Tot zij aan alles moet hebben gedacht, ook aan de doden, de doden overal, haar eigen dood, de dood voor ogen. Zij is heel zacht, in coma, van ons heengegaan. Stervend lag zij, met haar laatste kracht, te zoeken naar overgave, naar doorgave van leven aan wie ná haar komen. Gestorven, licht zij op. Is goedheid de kleur van dood? Eens was zij die goede levensboom, die leven gaf, aangewaaid als uit het paradijs. Nu gerijpt voor leven dat geen dood meer kent. Tot rust gekomen. En ons ter herinnering.

---

**De families COTTON, VAN DEN DOOREN,  
ROELS en ROOS,**

danken u voor uw blijken van christelijk medevoelen en uw gebed.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59