

«Wie in Mij geloof, zal leven, ook al is hij gestorven». (Ev.).



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Hector, Gustaaf COTTON

echtgenoot van Mevrouw Helena SADONES,

geboren te Nederbrakel op 12 januari 1911 en godvruchtig overleden te Opbrakel op 30 oktober 1981,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Allerheiligen... Allerzielen... als vanzelf leven wij in deze dagen met onze gedachten en ons heimwee heel wat dichterbij hen die gestorven zijn.

Hoe groot was ons verdriet, Heer, toen het uur van afscheid was gekomen. Vandaag staan wij hier weer in de rouwdienst, omdat wij niet kunnen vergeten hoeveel ons verbindt met deze dierbare overledene. Wij gedenken wat goed was in dit schone leven en danken om de vele dagen van geluk en trouw samen-zijn, die het ons heeft geschonken. Wij stellen ons vertrouwen in U God, op uw woord en belofte dat onze doden leven. Gij draagt zorg voor ons allen, tot over de dood en het graf heen. Bewaar ons in die blijvende verbondenheid van dank en liefde met elkaar. Wij bidden: stil de pijn van ons hart, droog onze tranen en breng ons weer eens samen voor altijd.

Van huize uit was hij gelovig en werkzaam.

Zijn leven lang heeft hij zich ingezet voor zijn gezin, familie en al wie op hem beroep deden, met alle vriendelijkheid en dienstvaardigheid. Dagelijks verbonden met zijn werkmakkers in de donkere mijnschacht, in werk en gevaar, heeft hij het beste van zijn krachten en leven gegeven, in het belang en nut van zovele medemensen. Die verbondenheid met zijn familie en medemensen en in de volle en schone natuur betekende zijn levensgeluk. Maar ook heeft hij uiteindelijk, te vroeg door zijn beroepsziekte, het hoofd moeten buigen voor lijden en dood... Bewust van wat hem te wachten stond en met innige dank voor al wie, dag en nacht zorgde om hem heen.

Mijn dierbare vrouw Helena, mijn kinderen en kleinkind en al de mensen die ik zo onnoemlijk lief had. Hoe kan ik U naar behoren bedanken, voor uw trouw en al uw toegewijde en liefdevolle diensten tijdens mijn leven en in mijn stappende ziekte. Moge al het goede dat wij samen tot stand brachten, rijke vruchten dragen. Bewaar uw kristelijk geloof, weest verder de steun en de troost van uw goede moeder. Ik zeg U geen vaarwel maar tot wederziens!

De families:

ENGELS,
COTTON, SADONES, VAN DE MERGEL,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begravenissen A. Marroyen, Brakel
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel