

Goed heil, goed heil, geliefde ziel :  
uw leed is uitgeleden,  
en, - of er nog 'n traan bij viel ..  
wij gaan getroost beneden. (P. R.)

†

Bid voor de ziel van  
mevrouw

### **Marie Louise COTTON**

echtgenote van de heer  
**Cesar Van Liefveringe**

geboren te Zarlardinghe op 19 juni 1891 en  
godvruchtig overleden te Geraardsbergen  
op 5 oktober 1981, versterkt door het H.  
Sacrament der Zieken.

---

#### De families

danken voor uw blijken van mede-  
leven in hun rouw en voor de  
steun van uw gebed.

---

Begrafenisond. Collier - De Taeye - Viane  
Druk. De Vos, Koster Overboelare

Een goede en brave vrouw is uit ons mid-  
den heen gegaan, versierd van een rijke  
kroon van deugden en een voorbeeldig  
leven.

„Goed zijn” en „goed doen”, dit was  
haar levenstaak en eenieder die met haar  
mocht omgaan zal haar nooit vergeten,  
want de liefde waarmede deze wijze vrouw  
haar huisgezin, familie, vrienden en ken-  
nissen heeft bemint, was te edel en te  
schoon om geen blijvende vrucht te dragen.

Dierbare echtgenoot, met een dankbaar  
gemoed voor uw welwillende zorgen ver-  
laat ik U in de hoop dat deze tijdelijke  
scheiding een eeuwige vereniging wordt in  
de Hemel.

Lieve kinderen, klein- en achterkleinkin-  
deren, ik laat u 't voorbeeld van mijn  
leven; ik weet dat ge steeds alles gedaan  
hebt om mij aangenaam te zijn. Ik dank  
u allen maar bijzonderlijk Esther voor  
de talloze zorgen, waarmede gij mij hebt  
omringd.

Maar wilt ge, als moeder henengaat,  
ze nog met liefde lonen :  
laat dan haar beeld bij raad en daad  
u in de geest steeds wonen.  
Wil dan uw leven in de lijn  
van moeders leven richten,  
en blijf u aan de stillen schijn  
van hare deugden stichten (P. R.)

Beste familie en kennissen, vaartwel en  
gun mij af en toe een hartelijk gebed.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.