

« De tijd is kort ! »

(1e Cor. 7, 29.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR COTTON

Weduwnaar van Mevrouw Emerance THIREZ.

Geboren te Everbeek de 6 December 1873, en
er schielijk overleden de 4 December 1955.

Denkt aan wat mij overkwam, want
uw beurt zal ook komen : gisteren was
het mijn beurt, vandaag is het de uwe.
(Eccl. XXXVIII-23)

Kristus, die voor U gekruisigd is, be-
vrijde U van de pijnen ; - Kristus, die
zich gewaardigd heeft voor U te ster-
ven, bevrijde U van de eeuwige dood ; -
Hij, die de ware Herder is, neme U
op onder zijn schapen ; - Hij ontsla U
van uw zonden en plaatse U bij de erf-
schat van zijn uitverkorenen...

Wees de misslagen en dwalingen van
zijn jeugd niet indachtig, zo smeken wij
U, o Heer, maar gewaardig U, volgens
uw grote barmhartigheid, hem te ge-
denken in de glans van uw heerlijkheid !

Moge de Heilige Moeder Gods haar
ogen welwillend tot U keren en Jezus-
Kristus U verschijnen met een minzaam
en blij gelaat en U een plaats geven
onder hen, die Hem voortdurend om-
ringen.

(Gebeden der stervenden-passim.)

Voor de rechtvaardige is de hoge
ouderdom een erekroon. (Spr. XVI, 31)
Waakt want ook gij weet niet op welk
uur uw Heer zal komen.

(H. Matth. XXIV. 42)

Dierbare geliefden, plots en onver-
wachts heeft de Heer mij geroepen om
hen, die mij zijn voorgedaan te vervoe-
gen. Ik dank U allen voor uw liefde !
Vooral vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust, en
dat het eeuwig Licht hem verschijne !
(Dodenofficie)



De families COTTON, THIREZ, DECOCK
en VANCAUWENBERGE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.