

† Bid voor de ziel van **Mevrouw**

## **MARIE ZULMA COUCHIE**

weduwe van de Heer

**FELIX REMI DE WEER**

geboren te Ronse, de 31 oktober 1885 en er  
overleden de 7 oktober 1963,  
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

De dierbare overledene heeft de tijd van haar beproeving met een zachte dood beëindigd. Zeker was het een grote beproeving zovele jaren reeds blind te zijn en zich niet alleen te kunnen helpen. Ze was een werkzame en rechtschapene vrouw en zorgde voor haar gezin met liefde. Ook in de jaren van haar blindheid toonde ze zich een sterke vrouw. Heel moedig en met een vurig geloof heeft ze de lange donkere dagen gedragen. Het was zwaar, maar ze wist toch dat het geloof leert dat wie voor God en met Christus lijdt een onvergankelijke kroon verdient.

In dat geloof leefde ze. 't Was haar een groot genoegen, zolang ze kon, daaglijks de H. Mis bij te wonen, de H. Kommunie te ontvangen en ook alle diensten in de Kapel bij te wonen. Ze ging zo graag «bij onze Lieve Heer» placht ze te zeggen. En als ze dat niet meer kon was ook dat een diepe beproeving. Maar haar geloof, haar bstrouwen en liefde tot God hebben nooit gefaald. Ze leefde van het geloof en is ook in dat geloof gestorven.

Nu heeft ze de troostvolle woorden van haar Heer vernomen: Kom trouwe dienaar, omdat ge getrouw geweest zijt tot het einde toe, kom, treed binnen in de vreugde des Heren. Haar dood is langs Kristus om de poort tot het eeuwig leven vol licht en liefde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw moeder hield zoveel van u, dacht dag en nacht aan u, heeft veel voor u gedaan en gebeden; nu neem ik afscheid van u, zeg u vaarwel op dees aarde en hoop u allen weer te zien in de hemel. Ik vergeet u niet bij de Heer.

Ik dank allen die mij zo goed hebben verzorgd, mij geleid en geholpen hebben en mij zovele malen hebben bezocht. Ik vergeet u niet voor de Heer. Tot een blij weerzien in de hemel.

H. Hart van Jezus, ontferm u over mij!

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

De familiën **COUCHIE-MASSEZ** en

**DEWEER-VANNIEUWENHUYZE**;

betuigen U hunnen oprechten dank voor  
de blijken van innige deelneming.

dr.imp. spiërs marc