

Laten we leven als heiligen om het geluk
te hebben ook als heiligen te sterven.

H. Bernardus.



BID VOOR DE ZIEL VAN
JUFFROUW
CELINE COUCK

Jubilaresse en Bestuurslid van de
Mariakongregatie
Ere-lid van de Bond van het H. Hart
en andere kristelijke verenigingen.

Geboren te Denderleeuw, op 25 juni 1883
en er plots overleden op 30 maart 1965,
voorzien van de HH. Sakramenten
der stervenden en
de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

Eenvoudig en stil is zij door het leven ge-
gaan, zo ook is zij overleden, als een voor-
beeld van eenvoud en kristelijke naastenliefde.

Zij was kristen door en door : iedere dag
was zij trouw aan haar H. Mis en communie
en zij voelde zich gelukkig in haar gebon-
denheid aan de Kerk.

Zij beleefde haar kristen-zijn met hart en
ziel : altijd was zij bereid overal te helpen
met raad en daad : men verliet haar getroost
en gesteund.

Lieve tante, gij zijt ons te plots ontgaan;
wij hielden zo veel van u en hadden zo graag
u nog kunnen verzorgen. Gij zijt nu bij O. L.
Heer en bij O. L. Vrouw aan wie gij heel
uw leven hebt gewijd. Spreek voor ons ten
beste, wij zullen u steeds in onze gebeden
gedenken.

De families COUCK en
SAEY,

danken voor uw meevoelen
en voor uw gebeden.