

Toen het avond werd, sprak de Heer :  
"Kom laat ons oversteken naar de andere oever..."



Wil in uw gebeden gedenken

MEVROUW

## Josefina, Angele COUCK

Weduwe van de Heer Léon Schamelhout

Geboren te Sint-Antelinks op 25 oktober 1913 en  
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth  
ziekenhuis te Zottegem op 29 december 1996,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

---

Angele,

als pastoor heb ik u 27 jaar gekend.

In de ogen van de mensen waart ge maar een alle-  
daagse vrouw, maar voor mij een moeder en groot-  
moeder met een gouden hart.

Ge hebt van alles uw deel gekregen ; het sterven van  
kinderen en echtgenoot, ziekte, verblijven in klinieken,  
de eenzaamheid en de miseries van de oude dag,  
maar ook de vreugden van uw dierbaren.

Uw diep kristelijke overtuiging gaven u de moed om te  
leven in dienst van God, de kerk, uw gezin, uw mede-  
mensen. Uw zondagsmis en Antoniusmis waren een  
heilige zaak.

Als de weg naar de kerk te moeilijk werd, stond iedere  
hoogdag uw tafel gesierd om de "Heer" te ontvangen.  
Uw hart en hand deelden met mensen in nood, vrijge-  
vig en gemeend. Voor uw kinderen en kleinkinderen  
hebt ge gezorgd als een echte moeder. Ge hebt uw  
genegenheid en brood met hen gedeeld, zonder bere-  
kening. Hun liefde voor u was voldoende.

Onder een soms wat ruw uiterlijk zat een gouden moe-  
derhart geborgen. Pastoors, burgemeesters, dokters  
en verpleegsters, postbodes en geburen, maar vooral  
uw vele vrienden vonden het smalle pad naar uw afge-  
legen huis en waren er steeds welgekomen. Het werd  
een vriendenpad.

Wij bidden dat ge voort moogt leven in het hart en  
geheugen van uw dierbaren, dat ze nooit vergeten hoe  
ge in het kleine altijd groot zijt geweest. Moge Maria,  
de moeder van Christus, en de H. Antonius, u geleiden  
tot Gods troon en nu voor u ten beste spreken, want  
ieder mens heeft zijn eigen fouten en gebreken.

Mijn kinderen, lieve kleinkinderen en achterkleinkinde-  
ren, mijn vele kennissen en vrienden, bedankt voor  
alles. Gij begint een nieuw jaar, ik begin een eeuwig-  
heid, maar steeds zal ik u nabij zijn.

Eén ding vraag ik u ; vergeet uw moeder nooit in uw  
mis en gebeden, als teken van dankbaarheid.

Vaart wel en tot wederzien.

De families COUCK, SCHAMELHOUT,  
DE MAESENEER en DE COOMAN  
danken u voor uw gebeden