

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem kan brengen
noch hoe noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen.

Guido Gezelle



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Jules Camille COUCK

Weduwnaar van Mevrouw

Elisabeth BEEKMAN

geboren te Denderleeuw op 4 januari 1876 en er
zacht overleden op 19 september 1958, gesterkt door
Laatste HH.-Sakramenten.

De dierbare overledene was een hartelijk mens;
vol van genegenheid voor iedereen die goed is. Hij
was rechtvaardig in zijn omgang, gedienschtig jegens
iedereen. Hij was de vriend van al wie hem kende.

Hoe vergankelijk is het leven. Wij wanen ons
groot en sterk en koningen op aarde. Doch God al-
leen beslist over al wat hemels of aards is en roept
ons tot Zich terug naar zijn H.-Wilsbeschikking.
Zijn wil geschiede! Zo keert al wat van de aarde is,
terug naar de aarde, doch wat hemels is gaat naar
boven. *Eccl. 40, 11*

God, Schepper en Verlosser van alle gelovigen
schenk vergeffenis van zonden aan de zielen van uw
dienaren en dienaressen opdat zij door onze vrome
smeekbeden de kwijtschelding mogen bekomen die
ze altijd hebben verlangd. *(Liturg. overledenen.)*

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn
familie en vrienden, gij vooral mijn zuster, met wie
ik zolang heb samengewoond, ik verlaat u allen en
ga terug naar mijn Schepper. Bidt allen voor mij, op-
dat de Heer zich over mij ontferme.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust,
en dat het Eeuwige Licht hem verschijne.

De familiën COUCK,
BEEKMAN,
SAEY,
DEWÉE.

danken u van harte voor uw
deelneming en gebeden.