

Gedenk in uw gebed en bewaar in uwe  
herinnering  
Mevrouw

**Maria, Paula COUCK**

Echtgenote van de heer  
**Albert VERNAILLEN**

Geboren te Denderleeuw op 22 februari 1912 en  
godvruchtig overleden te Aalst op 21 juni 1975,  
gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken.

Ijveraarster van het klein werk van het goddelijk  
kindje Jezus.

Lid van verscheidene godvruchtige  
genootschappen.

Er zijn mensen die sereen sterven, omdat ze  
sereen hebben geleefd. In hun kring hoort nu ons  
moeder thuis.

Zich nochtans ten volle bewust van wat haar te  
wachten stond, is zij tot twee maal toe naar het  
ziekenhuis gebracht. Maar waar technisch kunnen  
en moderne apparatuur het laten afweten, spreekt  
in de schaduw van de dood, de vrijheid van de  
tot volle wasdom gegroeide mens, de vrijheid van  
de wijze mens die weet dat in de diepste kern  
van het leven, het heheim van het sterven zich  
verbergt.

Moeder heeft in vrede afscheid genomen, zoals  
ze in vrede heeft geleefd, in vrede met zichzelf  
en haar gezin. In vrede met haar talloze vrienden  
en kennissen, die haar mochten leren kennen als

eenvoudig goed en pretentieloos behulpzaam.

Moge zij verder blijven leven in onze herinnering,  
in onze woorden en gebaren. En moge zij voortaan  
genieten van de rimpelloze rust van het leven aan  
de overkant. Want als een overtuigd en beginseel-  
vaste kristen heeft zij ons steeds voorgehouden dat  
de dood het einde niet is van al onze dromen en  
verwachtingen.

In ons einde ligt ons begin. (T. S. Eliot)

De families

COUCK, VERNAILLEN,  
ASSCHERICKX en DE BOITSELIER

DANKEN.

Begraaf. W. Depoorter - Denderleeuw  
Druk MARC DE WEVER - Denderleeuw