

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



Bid voor de ziele rust van

Mevrouw

MARIA - CAMILLA COULIEZ

echtgenootte van

Mijnheer Jan-Baptiste Vanderlinden

geboren te Bevere-Oud. den 26.2.1870 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde den 2 Juli 1946,
getroost en gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Ze stierf haastig, maar niet onvoorziens. - Deugdza-
me menschen sterven nooit onvoorziens; ze zijn altijd
gereed, en daarom is het zoo troostend voor hen die
blijven, te mogen zeggen: onze moeder is in den hemel.
Voorwaar, het was eene moeder, weerdig, eeuwig in
het geheugen der goeden te leven, opdat ze God vrees-
de, vreedzaam was, goedgehartig en rechtzinnig en als
een echte kristelijke moeder de opvoeding van haar
kinderen heeft behartigd.

Lieve man, wat moet ge weenen om mijn plotse
heengaan, maar ge hebt den troost brave kinderen te
hebben die voor U zullen zorgen. Duurbare kinderen,
aan U dacht ik in mijn laatste stonden, en ik had U
willen een laatste maal toelusteren: vergeet de voor-
beelden en de onderrichtingen van uw moeder nooit,
opdat de God van Vrede onder U blijve.

Bemide bloedverwanten, vrienden en kennissen,
tot weerziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! (300 d. afl.)

R. I. P.

DRUK. A. VAN NESTE. BEVERE (OUD.)

Mijnheer Jan-Baptiste VANDERLINDEN;

Mevrouw W^e Achiel HOEFMAN-VANDERLINDEN & kinderen: Yvonne,
Jeanne, Hermine, Rachel en Jean;

Mijnheer Maurice VANDERLINDEN en dochter Lucienne;

Mijnh. en Mevr. Victor VANDERLINDEN-WALRAEVENS en zoon Jean;

Mijnheer en Mevrouw Albert VANDERLINDEN-VAN SYNGHEL;

De familiën COULIEZ, CORNELIS, VANDERLINDEN, VANDERSTRÆTEN;

*Danken U van harte voor uw innige deel-
neming in den rouw en om uw gebeden.*