

Heer onze God, de naam van elke mens
staat gegrift in de palm van Uw hand.



DANKBAAR AANDENKEN

aan de heer

JULIEN COUPÉ

weduwnaar van JULIA WIJNANTS

vader van Marie-Madeleine, Jozef, Godelieve,
Cecile, Monique en Christianne

bompa van Luc, Kris, Veronique, Karolien en Koen

grote bompa van Joke, Simon en Eva

geboren te Lauwe op 10 november 1903 en
godvruchtig overleden te Zottegem op 13 juni 1996,
gezalfd met het sakrament van de zieken.

Voor uw aanwezigheid,
voor uw vriendschap,
voor uw bliken van deelneming,
onze oprechte dank.

De families Coupé, Wijnants, Denijs en De Geyter.

Papa zal niet met lege handen bij de Heer aangekomen zijn. Als we even bladeren in zijn levensboek, dan blijkt zijn grote bezorgdheid om het welzijn van zijn groot en schoon gezin dat hij samen met mama stichtte. In vele grote en kleine dingen was hij een voorbeeld. Steeds was hij bekommerd om ons allen. Hij was een goed mens, gedienschtig en vriendelijk, en in zijn dagelijks doen, blij en gelukkig. Steeds had hij een goed woord klaar voor ieder die hem benaderde. Graag heeft hij zich ingezet voor zijn zorgkind tot zijn krachten het niet meer toelieten. Dan mocht hij genieten van een rustige oude dag.

Gedurende tientallen jaren was hij ook kerkdienaar. Zo was hij niet alleen dienstbaar in zijn gezin, maar stond hij ook op een zeer bijzondere manier in dienst van God, zijn schepper.

Iemand die tijdens zijn leven zo dicht bij de mens was, was toch niet ver van de Heer, en nu hij zo dicht bij de Heer is kan hij niet ver van de mensen zijn.

De laatste bladzijden van het boek staan getekend met een kruis, maar ook in het lijden, dat de mens zo klein kan maken, heeft hij zich groot gedragen. In volle bewustzijn heeft hij het einde zien naderen en vol overgave het sakrament van de zieken ontvangen.

Vandaag kijkt de Heer dit levensboek in en zegt: Wees welkom, goede en trouwe dienaar, want voor u is hier de plaats bereid voor een blijvend geluk.

Mijn goede kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, we hielden veel van elkaar. Leef nu verder van al het goede dat we samen beleefd hebben. Blijf zorg dragen voor elkaar. Wees blij voor de lange tijd die we samen gelukkig hebben doorgebracht. Bedankt voor al uw goede zorgen en genegenheid.

Beste familieleden en vrienden, in de omgang met jullie heb ik telkens opnieuw genegenheid en vriendschap mogen ervaren. Dank voor alles en blijven we met elkaar verbonden in gebed.

Drukkerij Melckebeke Zottegem