

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw hoop en rust ik.



## Bid voor de Ziel

van Mijnheer

### JAN-BAPTIST COUSAERT

geboren te Ste Maria-Horebeke den 28 December 1876  
en godvruchtig overleden te Elst den 17 Januari 1948.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie H. Hart. — H. Sacrament  
van den bond van Xaverianen en andere  
godvruchtige genootschappen.

---

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon, doch ik riep tot den Heer mijnen God en Hij kwam mij ter hulp op het bed mijner smarten. Ps CVI 12-13

Hij was een man zonder geveinsdheid, recht in zijn handel, man van geloof en geregeld in zijn zeden, om zijn eenvoud was hij van ieder geacht en bemind.

De dood, hoe haastig zij ook kwam, heeft hem niet onvoorziën overvallen, maar zij is voor hem geweest eene weldaad die hem tot de eeuwige goederen heeft geroepen. H. Chrys.

Bemindē Bloedverwanten, treurt niet over mijn beengaan, ik verlaat een wereld van ellende om het geluk des hemels te genieten, geeft mij de gunst van mij indachtig te zijn in uwe gebeden. Dank voor uwe zorgen en genegenheid.

Mijn Jezus. barmhertigheid. 300 dag. afl.

---

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt

De Familjen VAN DER LINDEN, POLLET en  
DE PESEMIER ;

BEDANKEN.