

Mijn Jezus Barmhartigheid.



Tot vrome herinnering

aan de Heer

JULES COUSAERT

echtgenoot van Mevrouw
ANNA DE BLEECKERE

geboren te Heurne op 13 mei 1916, godvruchtig in de Heer
ontslapen te Oudenaarde op 31 augustus 1971, gesterkt door
de Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara
en van de Gezinsbond.

Oudstrijder 1940-45. Bestuurslid A.C.V. Volkegem.

«Want gij die gelooft, wordt door de kracht van God behoord
totdat u het heil komt dat nu al gereed ligt en op het einde
van de tijd wordt geopenbaard. Dan zult gij juichen, al hebt
gij nu voor korte duur onder vele beproevingen te lijden.»

(1 Petrus 1, 5-6)

«In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: - Vader,
Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met mij mogen zijn
waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschou-
wen -.»

(Jo. 17, 24)

Jules was een lieve echtgenoot, een goede vader, een man
met een groot geloof en een noeste werker. Daarom treuren
zijn echtgenote, kinderen, broers en familieleden, maar ook
allen die hem gekend hebben. Allen bidden voor hem en
hopen op een blij weerzien in de hemel.

H. Hart van Jezus, op U stel ik al mijn vertrouwen.
Moeder Maria, breng hem bij uw Goddelijke Zoon.

Mevrouw Jules Cousaert - De Bleeckere ;

De Heer en Mevrouw Jacques Van Wambeke - Cousaert,

De Heer en Mevrouw Arthur De Milde - Cousaert ;

De families Cousaert, De Bleeckere, Simoens en De Meue

GEVOELIG VOOR UW BLIJK VAN DEELNEMING
BETUIGEN U HUN INNIGE DANK.

Drukk. Hollaert, Eke (tel. 09-75.40.75)