

Dankbaar aandenken aan

Elza Couserier

27 juli 1915 - 15 februari 2004

weduwe van
Adhemar Eeckhout

*Afscheid nemen doet altijd pijn
toch kunnen wij dankbaar zijn
een leven met enorm veel kracht
heeft zij tot een vredig einde gebracht*

Namis in de kerk te Grotenberge op
zondag 14 maart om 9.30 u.

De familie dankt u voor uw gebed en de
blijken van medeleven.

Rouwcentrum Porrez Zottegem