

Zoals een boom geplant aan levend water
Zo heeft mijn ziel haar hoop op U gesteld

BID VOOR

DE HEER

GILBERT COUSSERIER

Echtgenoot van Mevrouw

NELLY VAN DEN BERGE

Geboren te St-Maria-Oudenhove op
27 december 1925 en godvruchtig overleden te
Zottegem op 18 maart 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken

Nelly Van Den Berge

Michel en Nicole Cousserier-Dourée
en kinderen

Dirk en Lut Cousserier-Gillis en kinderen

Sigrid Cousserier

danken U voor de blijken van deelneming

Plots, veel te vlug was het afscheid.

Vijfentwintig jaren lang ging Gilbert de kruisweg van het zieke lichaam . . . zoiets maakt een mens stil, wat teruggetrokken, sterker bewust van de echte waarden van het leven. Een klein groepje echte vrienden, de liefde van de zijnen : zijn gezin en zijn familie, de kring waar zorgen en liefde worden gedeeld was een kostbare parel. Daar werd voor geleefd om dit sieraad schoon te dragen : de parel op vaders kroon, de kracht voor zijn geest.

Als twee bomen dicht aaneengegroeid, met onze kring van echte vrienden, met de kinderen en de kleinkinderen . . . zo was ons leven schoon. De zieke stam kreeg steun en levensmoed, aanleunend en gestut door Nelly. Zo bleef het duren en vermoedde niemand dat het zo vlug zou veranderen.

Uiteengerukt en ontworteld doet het pijn, maar als christen blijven wij recht op en bidden de Heer ons hart te genezen en Gilbert op te nemen in de hemelse vriendschap . . . hij, die in nederigheid en eenvoud, zonder klagen, alles heeft gedragen uit liefde voor de zijnen en uit liefde voor God zijn Schepper.

Mijn liefste vrouw, mijn lieve kinderen en kleinkinderen, heb veel moed.

De Heer is altijd bij ons.