

Sterven is voor de ware Christen niet enkel een loslaten van tastbare zekerheden maar vóór alles een ontwaken, heropleven in de levensruimte van God.



In Gods Vaderhanden en in uw vrome
gebeden bevelen wij de ziel aan

van Mijnheer

Michel COUSSERIER

Weduwnaar van Mevrouw

Agusta DE CLERCQ

Echtgenoot van Mevrouw

Irma VAN HOORDE

Geboren te St Goriks-Oudenhove de 28 oktober 1900
en overleden te Zottegem (St Elizabethkliniek)
de 4 maart 1959. Gesterkt door de Troostmiddelen
van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke
Zegen.

Steeds plaatst een vroeg verscheiden ons voor
het probleem: « sterven » De wereld huilt er en te-
recht. Wenen de heidenen niet als mensen die alles
voorbij wanen?

Het geloof echter richt onze blikken over de smart
van een grat naar God, die als Vader over alle
stervelingen waakt, om ieder naar verdiensten een
eeuwigheid van geluk en welvaren te verlenen.
De dood draagt het heimwee « van een vaarwel »
een breken van alle banden is het nooit. Zegde
Jezus niet: « Ik ben de Verrijzenis en het leven »
Wie in mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven

Duurbare Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen
en Familieleden al te ras ben ik van U heenge-
gaan zonder een laatste woord van liefde of dank-
baarheid te kunnen uiten. Gelijk Gods voorzienig-
heid het schikt nemen wij het bereidwillig aan.
Vol genegenheid blijf ik U indachtig en zal voor
U blijven bidden. Houd goeden moed eens brengt
Gods vreugde ons weer samen.

Bid de 4 akten.

R. I. P.



Mevrouw Irma VAN HOORDE zijn echtgenote;
Mr. & Mw. Gilbert COUSSERIER-VAN DEN BERGE
zijn kinderen;

Jonge heer Michel COUSSERIER
Jonge heer Dirk COUSSERIER zijn kleinkinderen;
De Familiën COUSSERIER, VAN HOORDE,
DE CLERCQ, RASSCHAERT en DE CUBBER.

DANKEN U voor uwe deelneming.

Uitg. Rouckhout, Erwetegem