

De poorten van de hemel staan open voor die hun betrouwen op Maria gesteld hebben.

H. Bernardus.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

**Yvonne Juliette Marceline
Victorine COUSSÉRIER**

Echtgenote van Mijnheer

Hiloné BRAEMS

geboren te St Goriks-Oudenhove, de 15 september 1907 en na een smartelijke ziekte godvruchtig overleden te Astene in de kliniek Dokter Martens de 18 november 1964, voorzien van al de genademiddelen van onze moeder de H. Kerk Lid van de H. Hartbond, van de Boerinnenbond en van al de godvruchtige genootschappen.

Onze vurige verlangens, onze aanhoudende smekingen, onze tedere zorgen zijn vruchteloos gebleven tegenover de ziekte die haar had aangegrepen. Het was uw wil, o Heer! Uw H. Naam zij gezegend.

De duurzame overledene was een diep kristelijke en blijmoedige vrouw, eenvoudig en oprecht van hart, vredelievend, minzaam en gediensig voor eenieder daarom werd zij door allen geacht en bemind.

Tijdens haar langdurige beproeving heeft de duurzame overledene een stichtend voorbeeld gegeven: hoe men het lijden als kristelijke mens kan dragen in geloof en onderwerping aan Gods H. Wil.

Nooit is een klacht of een opstandig woord in haar hart en over haar lippen gekomen. In ware

genegenheid voor haar gezin waren haar dagen gevuld door werk en zorgen en waar zij zelf vol toewijding alles gaf, mocht zij thans tijdens haar ziekte ook de liefdevolle toewijding en de innigste zorgen genieten.

Bemide Echtgenoot, mijn heengaan zal voor u een zware beproeving zijn, heb moed, geloof en vertrouwen.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, moeder werd uit uw midden ontnomen, ondanks uw vele en liefdevolle zorgen. Hebt dank voor al het goede dat gij voor mij hebt gedaan, mocht de Heer er u voor zegenen. Ik blijf intussen uw moeder meer dan ooit en vaak van uit de hemel over u allen. Betrouwt op God.

Bemide Oom, ik weet dat mijn heengaan voor u pijnlijk is, heb dank voor uw genegenheid en medevoelen.

Liefste Broeders, Zusters en Familleleden, komt de dood ons scheiden toch zal onze liefde blijven voortleven. Ik verlaat u met de hoop u allen weer te zien bij de Heer. Weest mij allen in uwe gebeden indachtig

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust



Mijnheer Hiloné BRAEMS

Mr en Mw Daniel KINT-BRAEMS en kinderen

Mr Marcel BRAEMS en zijn verloofde Mejuffe
Lena TAILLIEU

De Familiën COUSSÉRIER, BRAEMS,
RASSCHAERT en VAN DE VELDE.

danken Ued. oprecht voor de bliken
van kristelijke deelneming.

Uitg. G. Van Der Stichelen St Goriks-Oudenhove