



ZALIG AANDENKEN AAN MIJNHEER

Gaston COUSSEMENT

Echtgenoot van Mevrouw

Albertine VANDERRASIEREN

oud-strijder 1940-45

Schepen der gemeente Bevere

Laureaat van de Arbeid

Vereerd met de Medaille der orde van Leopold II

geboren te Bevere-Oud. de 27 februari 1898 en er godvruchtig overleden de 21 mei 1962, voorzien van al de genademiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.

Wie kende Gaston niet, en wien kende hijzelf niet? Overal was hij bij en omtrent. Van kindsbeen af stond hij bij vader in een zeer drukke zaak, zijn geliefde vader, welke hem reeds vroeg ontviel, en wiens opvolger hij zou worden, door zijn kennis en bekwaamheid in het vak enerzijds, door zijn aangeboren goedheid en dienstwilligheid anderszijds. Want als hij iemand een plezier kon doen, een dienst bewijzen, of gelijk hoe hulp kon bieden, dan ontzag hij zich geen moeite of last.

Diezelfde edelmoedigheid betoonde hij in het bestuur van zijn geliefde gemeente Bevere, als gemeenteraadslid en als schepene. Weinigen als hij hebben zich zo ten dienste gesteld ter bevordering van de bloei en de goede gang van onze gemeente. Alle organisaties mochten op zijn steun en hulp rekenen, vooral echter ging zijn belangstelling en steun naar de toneel- en muziekmaatschappij, later ook naar de jongere voetbalclub; alles wat ons gemeente leven, ontwikkeling, sport en uitbreiding bracht, lag hem nauw aan het hart.

De laatste jaren van zijn leven kenden echter zware beproevingen en bitter lijden. Niemand hoorde hem echter klagen, in bewonderenswaardige onderwerping

aan Gods heilige wil onderging hij dit zware kruis. Wie aan zijn ziekbed kwam keek met eerbied naar deze man, door het lijden bezocht, maar door het lijden gelouterd, die nooit kloeg of over zichzelf sprak, maar vol liefdevolle kommer was voor anderen, en die er slechts op belust bleef plezier te doen en goed te zijn voor de evenmens. Rustig, vol gelovige eerbied ontving hij de laatste sacramenten, vroom bad hij de schone gebeden mede, tot voorbeeld en stichting van wie hem omringden.

Vaarwel, dierbare echtgenote, welke mij zo trouw ter zijde hebt gestaan, vooral ten tijde der beproeving, tot weerziens hiernamaals, en gij allen, familieleden en vele vrienden, weest allen mijne nagedachtenis vroom inachtig in uwe gebeden.

De familiën COUSSEMENT en VANDERRASIEREN

danken U van harte voor uw gebeden en betuigde deelname.

Druk. G. Van Heddegem-De Backer, Bevere-Oud.