

God gaf hem ons,
God nam hem ons,
Gods name zij geprezen !

+

ZALIG AANDENKEN VAN MIJNHEER

Rafaël, Gustaaf, Jozef, Emmanuël
COUSSEMENT,

DOKTER IN GENEES- EN VROEDKUNDE.

Assistent aan de Kinder-Kliniek van de Bijloke, Gent.

Zoon van Mijnheer JOZEF en van
Mevrouw VALERIE DE CORTE,

geboren te Oosterzele, de 11 September 1927,
schielijk overleden te Melle, de 29 October 1953,
bediend van het H. Oliesel.

Lid van den Bond van het H. Hart
en van de Confrerie van het H. Sacrament.

Heer Jezus, Gij die ook om een vriend hebt geweend, vergeef ons als wij U niet. - nu nog niet - begrijpen. Hij was van ons, Heer, hij was zó van ons, Gij hadt hem ons gegeven. Hem hebt Ge pijnloos geplukt, maar ons doet het zo zeer, nu Gij hem zo vroeg hebt teruggeroepen.

Gij hebt de hemel laten stralen in deze zonnige Octoberdagen, als met een lach van Raf zelve, goedmoedig en schalks... Was het om ons te troosten, Heer, nog voor we goed beseften hoe hard we getroffen waren? Was het om ons te herinneren dat hij daar was, daar, opgelost in het wazige blauw van Uw Oneindigheid?...

Niemand, Heer, is onmisbaar hier beneden, maar het is zo'n groot verlies voor ons, zijn Ouders en familie, voor zijn vrienden en medewerkers, voor de velen, die nog moesten geboren worden en waarvoor hij zichzelf had bestemd, en voor Vlaanderen, Heer, wat hebt Gij voor met Vlaanderen? Gij weet dat wij er zó niet veel hebben.

Wij zijn te klein, Heer, om het te begrijpen. Uw Wil geschiede als in alle eeuwigheid. Ja, heb dank, Heer God, hem ons te hebben gegeven, als weleer Uw Zoon, want ook zijn verblijf onder ons zal duizendvoudige genaden hebben gebracht. Door zijn dood heeft hij ons doen beseffen datgene, wat we soms zo weinig aanvoelen in deze wereld; hoe goed, hoogstaand en flink iemand kan zijn, hoe iemand anderen beter kan maken, hoe iemand waarlijk en wezenlijk, de Geur van Christus kan verspreiden...

Raf, jongen, laat ons nu toe, wat ge vroeger altijd lachend en roodverlegen hebt afgeweerd, laat ons toe U te prijzen. Wij zullen kort zijn, wij wilden alleen zeggen, dat, eens onze droefenis geluwd, in ons hart slechts zal overblijven, het geluk en de fierheid, Uw Ouders, Uw verwanten, Uw vrienden te hebben mogen zijn, in Uw leven een rol te hebben gespeeld, deel te hebben uitgemaakt van Uw Vlaanderen en Uw wereld.

Rafaël, wij allen bidden voor U, bid gij voor ons ! Tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele.

De Familiën : COUSSEMENT, DE SMET,
VAN DE CASTEELE, en VERSTRAETEN,

gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.