

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Yvonne COUTTEURE

echtgenote van

de Heer Jozef VANHEE

geboren te Poperinge op 14 februari 1927
en godvruchtig overleden te Reningelst
op 29 december 1982, gesterkt door
de H. Sakramenten van de Zieken.

Lid van de godvruchtige genootschappen.

Opnieuw worden we geconfronteerd met het probleem van de dood. We vechten en strijden om er aan te ontkomen en toch moeten we er ons bij neerleggen, wanneer ons uur gekomen is. Dit heeft Yvonne zeer sterk aangevoeld. Zij heeft zich zo maar niet gewonnen gegeven, maar gestreden tot het laatste greintje energie in haar was opgebruikt. Ze wilde leven, haar echtgenoot en kinderen beminnen en liefhebben, anderen gelukkig maken; maar een ongeneeslijke ziekte ondermijnde haar gestel. Eerst na een ongelijke strijd legde zij zich er bij neer. Als diepgelovige vrouw bezat zij immers de mogelijkheid om verder te zien; de dood niet te beschouwen als een zinloze, brutale macht, doch als een overgang naar een onzichtbaar, eeuwig leven bij de Heer.

Yvonne, als echtgenote en moeder laat u een grote leemte na in uw gezin. U hebt een hard leven achter de rug. Samen met uw echtgenoot hebt u met al uw krachten een schoon gezin opgebouwd. Niets was te zwaar, niets te veel. U waart een trouwe echtgenote, die uw man onvermoeid terzijde stond. U waart een

liefdevolle moeder die uw kinderen, wijs, diepgelovig, met zachte hand begeleidde en opvoedde. Nu ge de vruchten van uw moederlijke inzet zoudt gaan ondervinden, hebt u zonder klagen, zonder verbittering, zonder opstandigheid uw lot aanvaard.

Yvonne, u was ook een diepgelovige vrouw van wie we veel te leren hebben. Steeds stond uw geloof centraal in uw leven. Met gelukkige schroom benaderde u de Heer in de Eucharistie tijdens uw ziekte. Uw laatste bewuste gebaar was datgene wat u diep bij uw kinderen had ingeprint: het kruisteken; daarna zijt u overgestapt naar het eeuwig leven.

Bidden wij voor Yvonne opdat de Heer haar moge belonen met datgene waarin zij zo sterk geloofde; dat het leven hier op aarde een aanloop is naar eeuwig geluk en vrede. Ook bidden wij voor haar dierbare, dankbare echtgenoot en kinderen om sterkte en troost nu ze moeder hard zullen missen.

Heer geef haar, na zoveel lijden, uw eeuwige rust en vrede.

Jozef VANHEE,

haar echtgenoot;

Luc VANHEE,

Frans en Paula VANHEE-MARCHAND,

Lena VANHEE,

Martin VANHEE,

haar kinderen;

Stijn VANHEE,

haar kleinkind;

De families COUTTEURE-MANDEVILLE en
VANHEE-CALMEYN-DESMET

danken U hartelijk om uw gebeden
en blijken van kristelijke deelneming.

Begrafenisond. Beddeleem, Poperinge.

BAFCOP RENINGELST