

GEDENK IN UW GEBEDEN  
DE ZIEL VAN DE HEER

**Emiel, Henri COUTUER**

echtgenoot van Mevrouw  
**JULIA MERCKAERT**

Hij werd geboren te Nederbrakel, op 24 december 1907 en overleed in de Heer te Brakel (Opbrakel), St.-Franciskuskliniek, op 22 augustus 1971, gesterkt door het sacrament der zieken.

---

Zalig zijn zij die de beproevingen van dit leven met kristelijke gelatenheid verdragen, want ze zullen de kroon der gelukzalige eeuwigheid ontvangen.

In volle vertrouwen bidden we tot God dat Hij onze duurzame overledene Emiel, na zovele lange jaren van stil gedragen lijden, nu moge belonen met het ware en blijvende geluk in het eeuwig leven.

Zoals hij een trouwe werker, een liefdevolle echtgenoot en een zorgzame vader was, zo was hij ook groot tijdens zijn lange lijdensweg. Ongetwijfeld vond hij bij God zijn sterkte en zijn troost. Moge hij dan ook nu bij God de eeuwig rust en vrede vinden.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen en kleinkinderen, hoe kan ik u genoeg bedanken voor uw geduldige liefde en uw grenzeloze tederheid in uw zorgen om mij heen. Moge God u daarvoor lonen. Bidt God dat Hij mij in Zijn barmhartigheid opneeme in het hemels Vaderhuis.

Beste familie en vrienden, gij weet dat uw genegenheid mij dierbaar was. Daarom dank ik u en vraag ik ook nu nog eens aan mij te denken in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwig rust.



Zeer gevoelig aan de blijken van deelneming en gebeden, danken U :

De families COUTUER,  
MERCKAERT,  
VAN DE CAPELLE,  
SOLEME,  
EECKHOUT,

---

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 43470