

'' Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U ''.
Ps. 25.



Dit weze U een vroom aandenken aan

ZUSTER MECHTILDE

(Emilie Coutuer)

Benedictines van de Priorij Hunnegem
te Geraardsbergen.

Zij werd geboren te Nederbrakel op 28 juni 1903, geprofest op 12 juni 1927, en is geheel gegeven door een leven van gebed en toewijding aan haar Priorij, rustig overleden in de Heilig Hartkliniek te Geraardsbergen, op 2 januari 1990, gesterkt door de ziekenzalving en de gebeden van haar medezusters en haar familieleden en vrienden.

Hoe dikwijls hebben wij niet gezegd: '' Hoe kan iemand zo afhankelijk worden van de zorgen van medemensen, iemand die zo werkzaam en toegewijd heeft geleefd? '' Zuster Mechtilde was reeds zestig jaar vergroeid met Hunnegem, met de tot-bidden-uitnodigende kerk, met de school waar haar door gebed gedragen toewijding en bekwamheid een stempel hebben gedrukt op het leven van zovele jonge meisjes, met haar medezusters voor wie zij jarenlang de materiele zorgen op zich nam, door haar wijs beheer. Haar discretie en delicaat aangeboden levenswijsheden maakten haar zeer geliefd bij allen, dat zullen haar oud-leerlingen zeker beamen.

In 1972 droeg zij haar taak op school over, en werd zij geheel beschikbaar voor de Priorij, gastvrij voor elkeen die op bezoek kwam. Toen haar zuster, zuster Gertrude zaliger, naar het eeuwige leven overging, was ook de gezondheid van onze lieve zuster Mechtilde broos en kwetsbaar geworden, maar zij mocht rekenen op de nooit aflatende toewijding van haar medezusters. Nu meer dan twee jaar geleden werd zij opgenomen op de R.V.T.-afdeling van de H. Hartkliniek, omringd door de genegenheid van haar medezusters, de zorgende aanwezigheid van het verplegend personeel, de bekwame hulp van haar huisarts, de bezoeken van haar familie. Dankbaar voor elke attentie, werd zij ook daar een mens om van te houden, en zij bleef meelevend met al wat er gebeurde, in haar geliefd Hunnegem, in haar familie.

Voor dit leven van toewijding aan gebed en werk zijn wij, door onze tranen heen, ten diepste dankbaar, en wij bidden U, Heer, dat zij nu moge thuiskomen bij U, verenigd met haar dierbare familieleden, met haar lieve medezusters.

Onze Lieve Vrouw van Hunnegem,
bid voor ons.

Haar medezusters van de Priorij Hunnegem en hun directeur, E. H. Roger Gijsels, de families Coutuer en Van de Capelle danken voor Uw gebed en blijken van medeleven.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724