

" Uw dienaar laat Gij, Heer,
nu naar Uw Woord in vrede gaan :
mijn ogen hebben thans Uw Heil aanschouwd."
(Lc. 2)



Moge in het licht van de Verrijzenis ons voorgaan

DE HEER

Jozef COUTUER

weduwnaar van Mevrouw Isabelle Meganck,

geboren te Nederbrakel op 1 november 1898
en overleden te Herzele op 14 april 1990,
gerest met het Heilig Sakrament van de zieken.

Met het heengaan van Jozef zijn we onze stamvader kwijt. Wie hem een paar maand geleden nog ontmoette, zou gedacht hebben dat hij regelrecht naar de honderd afstevende. Zijn heldere geest en leergierigheid hielden hem jong en bij jonge mensen voelde hij zich goed in zijn vel.

In zijn oude dagen kon hij met een dankbaar hart terugblikken op het vele werk dat hij verzet heeft in Gods mooie schepping.

In de ontelbare klompen die hij vervaardigde, maar vooral in zijn vele beeldhouwwerken die nu nog menige kamers en kerken sieren, heeft hij een stukje van zichzelf gelegd ; zij dragen het kenmerk van zijn gemoed. Met beitel en hamer heeft hij de natuur willen vorm geven om het menselijk leven te verblijden. De grondhouding van onbaatzuchtige liefde voor de medemens was typerend

voor hem. Hij was steeds één en al oor voor het lief en leed van anderen dat hij trachtte te verzachten door een vrolijk woord.

Als een kind van God heeft hij zijn leven geleefd en zijn kruis gedragen. Het overlijden van zijn geliefde dochter Machteld heeft echter dat harmonisch evenwicht verstoord. Hij die zo van het leven hield, moet geworsteld hebben met dat afscheid.

Stilaan verminderden zijn lichaamskrachten.

Als diepgelovig man wist hij zijn beproeving te dragen, mede geholpen door het begrip en de goedheid van zijn vertrouwde omgeving. Hij voelde diep in zich dat zijn uur naderde en in het prille licht van Pasen heeft hij ons stilletjes verlaten, het voetspoor volgend van de Heer.

Dankbaar nemen we nu allen afscheid van hem die veel voor ons betekende en nog zal betekenen. Daarom bidden wij, vertrouwend op de beloftevolle Verrijzenis : " Heer, schenk rust aan uw trouwe dienaar. Voltooi dit rijkgevuul leven, Gij die liefde zijt en sterker dan de dood."

Namis : donderdag 3 mei 1990 om 19.30 uur.

De families

COUTUER, MEGANCK,

VAN DE CAPELLE, SPITAELS,

danken U oprecht voor uw gebeden
en blijken van diep medeleven in hun rouw.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel